

Latijn

Ben je geïnteresseerd in geschiedenis en cultuur? Leer je graag talen? Zie je graag hoe een taal als een puzzel in elkaar zit? Heb je eens zin in iets anders, in een uitdaging?

Als je antwoord op één van deze vragen “ja” is, dan is de richting Latijn iets voor jou!

Wat is Latijn ?

Latijn is een taal, maar een taal die je niet leert spreken of schrijven. Oorspronkelijk gesproken door de Romeinen in Italië verspreidde ze zich in de vorige eeuwen over heel West-Europa en zelfs verder. Ze werd de lingua franca van cultuur en wetenschap. Daarom werd ze ook in het onderwijs belangrijk.

“Ik heb gekozen om Latijn verder te doen omdat ik het ten eerste leuk ligt... in de derde graad ligt de focus op teksten vertalen en Antiek Cultuur. Latijn heeft me geleerd vanbuiten te leren, maar ook meer inzicht gegeven in talen. ...Ook doet het me logisch redeneren en inzichtelijk kijken naar zaken.”

(Alice, 6 Latijn-wiskunde)

Welke voordelen biedt Latijn ?

In onze richting Latijn vind je leerlingen met een grote belangstelling voor geschiedenis en cultuur. Kies je voor Latijn, dan leer je op een gezonde manier kritisch zijn: je leert nadenken over jezelf en de wereld waarin we leven. Dat doe je door in het verleden te leren kijken, naar de wortels van onze Europese beschaving.

Maar bij Latijn leer je nog veel meer: je leert logisch nadenken over hoe een taal is opgebouwd. Je leert analyseren en synthetiseren.

Dit helpt je bij het leren van andere vakken, en zeker bij het leren van moderne talen zoals het Frans. Wist je dat in de Romaanse talen (Frans, Italiaans,...) zo'n 80% van de woorden uit het Latijn komt? Maar ook het Nederlands en het Engels hebben zeer veel woorden uit het Latijn overgenomen. Dit geldt zeker voor de woordenschat van de geneeskunde, het recht en het wetenschappelijk onderzoek.

Bovendien brengt de studie van Latijn je een degelijke studiehouding bij: je leert met regelmaat, aandacht en inzicht te studeren. Dit zal je bij hogere studies zeker vooruit helpen. **Hoe** leren we Latijn?

Latijn spreek je niet. Je leert het wel begrijpen en vertalen naar het Nederlands. Daarvoor moet je een basiskennis Nederlands hebben die sterk genoeg is: een beetje zinsontleding en spelling, maar vooral vlot genoeg Nederlands spreken en schrijven. We lezen in het eerste jaar aangepaste teksten van echte Romeinse schrijvers: je ontdekt hun verhalen en toneelstukken in het Latijn. Je leert dus de taal van binnenuit kennen, maar je maakt ook kennis met de prachtige cultuur van de oudheid.



Hoeveel uren worden aan Latijn besteed?

Latijn is een hoofdvak, je krijgt vier uur les per week. Je hebt hierdoor geen lessen differentiatie wiskunde of taal; Daarom is het best dat je voor de meeste vakken vlot nieuwe theorie begrijpt en kan toepassen, eventueel met een beetje hulp.

Over welk profiel moet ik beschikken?

De leerlingen van ons eerste jaar Latijn zijn erop gebrand om kennis te verwerven. Ze vinden het niet erg om hiervoor een beetje extra moeite te doen. Je bent dus niet snel tevreden met jezelf en je resultaten, en je bent bereid om regelmatig te studeren. Je moet namelijk voor Latijn ook een aanzienlijk pakket woordjes en theorie leren. Je traint je geheugen hiermee, en je ontwikkelt je eigen studiemethode en aanpak.

Extra-uitdagingen?

Na de paasvakantie krijg je gedurende enkele weken een inleiding op het Grieks. Dan leer je de Griekse letters schrijven en enkele Griekse woordjes, en je maakt kennis met de Griekse mythes. We sluiten die weken af met onze eigen versie van de Olympische Spelen op ons sportdomein Mariënborgh. Jaja, met speerwerpen, verspringen én worstelen!

Verdere mogelijkheden?

In het tweede jaar kan je kiezen tussen zes basisopties waaronder Grieks-Latijn of Latijn. In het derde jaar begint de tweede graad: hier heb je meer keuzecombinaties, naargelang van je capaciteiten en interesses. Vanaf het vijfde jaar kan je Latijn en Grieks combineren met wetenschappen, wiskunde of moderne talen. En vanuit een richting met Latijn en/of Grieks ben je zeer goed voorbereid op het hoger onderwijs.

“Ik vind de Klassieke Oudheid erg interessant. Door het vertalen van teksten komen we hier steeds meer over te weten. Een dode taal terug tot leven brengen en deze ook kunnen vertalen, vind ik echt geweldig!”

(Eline, 5 Latijn-Wiskunde)